

# Keuring zoekhonden Vriezenveen

## 28 november 2008

Het is 27 november donderdagmiddag. Na een half dagje werken pakken we onze spullen om naar Enter te gaan, waar we zijn uitgenodigd door Jan en Jolanda Reuvekamp om te overnachten zodat we morgen niet voor dag en dauw op hoeven te staan om naar Vriezenveen te rijden. De reis verloopt vlot en om kwart voor 4 arriveren we in Enter. Na een ontspannen avond en een redelijke nacht, sta ik om 6.15 uur op, langer slapen lukt me nu toch niet. Na het ontbijt vertrekken we naar Vriezenveen. Daar aangekomen laat ik eerst Tycha nog even uit en speel nog even met de bal met haar. Reizen is voor haar altijd nog wat stressvol. Even een bakje koffie drinken voor het aanmelden begint. Ik trek nummer 3, precies het nummer wat ik hebben wilde. Niet als eerste maar ook niet als laatste. De dag begint met de volgoefeningen, het afleggen, het af tijdens het volgen

en het vooruitsturen. Dit mag geen probleem voor ons zijn. Wanneer we aan de beurt zijn moet Tycha eerst afliggen en nummer 4 mag aan de volgoefening beginnen. Tycha blijft keurig strak op haar plaats liggen. Ik had ook

